



Kærlighed

Er kærlighed en romantisk følelse – eller ligger der mere i den end det? I kristendommens optik er kærlighed ikke kun en indre følelse, men noget der kalder på handling over for næsten. Denne forståelse af kærligheden har præget vores vestlige samfund igennem de sidste to årtusinder: i struktureringen af vores sundhedsvæsen, i opbygningen af vores velfærdssystem og i organiseringen af nødhjælpsarbejde – og meget mere.

Men hvordan trives kravet om at vise kærlighed til næsten i en tid, hvor individualismen hersker og kærligheden dyrkes som romantisk følelse? Disse spørgsmål vil foredragsholderne forsøge at besvare, når kærlighedens forskellige aspekter behandles som tema i forårets foredrag.



EN DEL AF FOLKEKIRKEN

Kærlighed

FOREDRAG I FORÅRET 2023

Sted og pris

Mølholm Sognehus
Niels Skousvej 13A

Alle tre højskoledage med frokost og kaffe..... kr. 600
En hel højskoledag med frokost og kaffe..... kr. 250
Et enkelt foredrag..... kr. 80

Tilmelding og betaling

vejleprovsti.dk/vejle-provsti/kirkehoejskolen
(via place2book.com)

Ved spørgsmål, kontakt Lone på tlf. 30256721

Nyhedsbrev

Tilmeld dig hos Mads på madj@km.dk

Næste sæsons foredrag

21. september, 12. oktober og 16. november 2023

Arrangør

Bestyrelsen for Vejle Provstis Kirkehøjskole:

- Verner Helwig Pedersen, formand (vhp@km.dk)
- Maria Gitz Christiansen
- Vibeke Maagaard Gregersen
- Bodil Bach Henriksen
- Lone Norden Møller
- Inger Lise Overgaard
- Mads Djernes

vejleprovsti.dk/vejle-provsti/kirkehoejskolen



Kirkehøjskolen
VEJLE PROVSTI

Torsdag 19. januar

Kl. 9.15
Generalforsamling



Kl. 10-12

Kærlighed er ikke det værste vi har – eller er det?

Vita Andreasen,
sognepræst samt tidligere sygehuspræst og højskoleforstander

I evangelisk forstand har Gud sluppet kærligheden løs i verden, men kærlighed er en kompliceret størrelse – særligt i de nære relationer mellem forældre og børn, mellem søskende og mellem partnere. Kompliceret er det også at elske den fjerne næste: de mange flygtninge, de sultende på Afrikas Horn, befolkningen i Rusland – alle dem, der er anderledes end os selv. K.E. Løgstrup taler om pligten til at elske. Gennem erfaringer fra sit eget liv, med glimt fra samtaler samt fra udblik til litteratur og film vil foredraget forsøge at definere, hvad kærlighed er i kristen optik.



Kl. 13-15

Tro, politik og kærlighed

Jens Rohde,
journalist og forhenværende medlem af Folketinget

'Tro mod politik' er titlen på en bog af forhenværende domprovst Anders Gadegaard, som foredragsholderen i egenskab af politiker ofte har ladet sig inspirere af. Næstekærlighed og barmhjertighed er ifølge Rohde alt for fraværende i dansk politik, og de, som aktivt bruger vores kristne kulturarv i deres politiske virke, gør i virkeligheden vold mod selvsamme, da de har glemt, hvad langfredag egentlig betyder for mennesket – nemlig Guds ubetingede tilgivelse, barmhjertighed og kærlighed. Emnet vil desuden blive belyst gennem litteratur, digte og musik.

Torsdag 23. februar



Kl. 10-12

Kærlighed til fædrelandet – og fjenden?

Michael Hemmingsen,
sogne- og orlogspræst

I Bjergprædikenen siger Jesus: "Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer". Det er lettere sagt end gjort, men fjendekærlighedsbuddet sætter spor, eksempelvis i krigens love om behandling af krigsfanger og civilbefolkninger. Når Danmark sender soldater ud til verdens brændpunkter med mandat til at bruge magt, står kærligheden sin prøve – både til fædrelandet og til fjenden. Foredragsholderen har for nylig været med fregatten Esbern Snare på piratbekæmpelse i Guineabugten og vil ud fra sine erfaringer give et bud på mødet mellem fjende- og fædrelands-kærlighed.



Kl. 13-15

Diakoni som kristen næstekærlighed i international sammenhæng

Henrik Stubkjær,
biskop over Viborg Stift samt forhenværende generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp og forstander på Diakonhøjskolen

Med udgangspunkt i en beskrivelse af næstekærlighedsbuddet som kristendommens kerne vil foredraget fokusere på om den internationale diakoni, sådan som foredragsholderen har lært den at kende. Han vil tillige fortælle om sine erfaringer med både den øjeblikkelige katastrofehjælp, den langsigtede udviklingsbistand og det mere politiske arbejde for menneskerettighederne. Desuden vil han berette om nogle af de mennesker, han har mødt gennem tiden – eksempelvis den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu og menneskerettighedsforkæmperen Justine Mokuku fra Zimbabwe.

Torsdag 16. marts



Kl. 10-12

Kærlighedens ansvar

Ulrik Nissen,
dr. theol. og lektor i etik og religionsfilosofi ved AU

Foto:
Lars Kruse

Hvad er kristen etik? Den kristne etik vokser ud af en dynamisk spænding mellem dens fire kilder: Bibelen, traditionen, fornuften og erfaringen. Med dette udgangspunkt kan den kristne etik grundlæggende betegnes som et kærlighedens ansvar, hvilket også er titlen på den bog af foredragsholderen, som blev udgivet i foråret 2022. Det udtrykker den kristne etik som en tredje vej mellem en almen og specifik forståelse og et kald til det kristne menneske om at være himmellys i verden. Foredraget vil også sætte fokus på, hvad dette indebærer i forhold til aktuelle udfordringer i samtiden.



Kl. 13-15

Kærlighed i litteraturen: Guddommelige kvinder

Anna Bank Jeppesen,
ph.d.-studerende i teologi ved AU

Kærlighed har til alle tider haft en helt central plads i skønlitteraturen og har i den europæiske tradition ofte været inkarneret i kvinden. I foredraget følger vi den guddommelige kvinde fra middelalderen og frem ved at se nærmere på udvalgte kvindeskikkelser hos H.C. Andersen i hans eventyr Den lille havfrue og hos Karen Blixen i hendes novelle Heloise. Foredragsholderen, der arbejder i krydsfeltet mellem teologi og litteraturen, har bidraget til og været medredaktør på udgivelsen 'Moder, søster, elskte: frelsende kvindeskikkelser i dansk litteratur'.